

Hvor du sætter din fod

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli'r der spor af din fod.

Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen'skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.

Højskolesangbogen nr. 206 / 215

Stævneudvalget

Britta Ulnits, Vanløse
Tlf. 38 71 52 83 /24 82 91 17
ole.britta@mail.tele.dk

Petre Kirstine Stigsen, Haslev
Vibeke E. Jensen, Taastrup

Lisbeth Thormann, Slagslunde
Tlf. 48 18 45 60 /40 57 18 15
lisbeththormann@gmail.com

Kirsten Støvring, Ganløse

Pris

Medlemmer: 180 kr. inklusiv forplejning.
Ikke medlemmer: 230 kr. inklusiv forplejning.

Tilmelding senest 1. marts

Til stævneudvalget eller via betaling i Netbank

Betaling

Modtages helst som indbetaling i Danske Bank
på konto 4448 4448075753



Landsdelstævne for kvinder

Lørdag 13. marts 2021 i Taastrup



Menighedshuset, Solsortevej 1

2630 TAASTRUP

At sætte spor

Hvor du sætter din fod, sætter du spor. Nogle sætter store kraftige spor – andre mere forsigtige – atter andre vil måske helst slet ingen spor sætte, men et menneskeliv går ikke sporløst hen. Der er en sær vekselvirkning imellem selv at sætte spor – og at andre sætter sig spor i vores liv. Vores virkelighed bliver vævet sammen og danner et billede af masser af spor, som krydser hinanden.

Det er ikke ligegyldigt, hvilke spor vi sætter. Det, der ofte har betydning, er ikke de store altdominerende spor, men netop hvordan vi møder hinanden. Alt sammen sætter sig spor i et helt menneskeliv. *”Du har nemlig fat i et stykke af dit medmenneskes lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton, men det er lagt i din hånd”*. Sådan lyder det i Højskolesangbogens nr. 206: *”Hvor du sætter din fod”* af Jens Sejer Andersen. Jens Sejer siger selv, at han med denne sang har forsøgt at kropsliggøre den omvendte jantelov: *”Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget”*. Dette netop med udgangspunkt i K.E. Løgstrups centrale tanker: At den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at hun holder noget af dets liv i sin hånd.

Det er måden, vi møder hinanden på, der sætter afgørende spor i vores liv. Der er brug for vores opmærksomhed, når vi krydser hinandens spor eller deler et stykke af livsvejen sammen. Kristendommens glædelige budskab er, at vi aldrig skal gå vejen alene – der er en, der vil gå vejen sammen med os, også når det kan være svært at finde mening og vej i en moderne og kompliceret verden.

Med inspiration fra *”Sanghåndbogen - en præsentation af sangene i højskolesangbogens 18. udgave”* 2006

Praktisk vedr. corona:

Vi følger selvfølgelig de til den tid gældende retningslinjer vedr. corona. Ved tvivl - kontakt stævneudvalget.

PROGRAM

- 9.30** Kaffe, velkomst og morgensang
- 10.00** **”Gæstfrihed – det er i mødet med den anden, du møder dig selv”**
Med afsæt i sin dagligdag som sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken på Vesterbro giver **Niels Nymann Eriksen** indblik i, hvad mødet mellem mennesker kan indebære.
- 12.00** Frokost
Husk penge til bogkøb og gave!
- 13.30** **Vi deler os efter behag:**
- **Litteraturcafé:**
Kom med din bedste bog og fortæl kort om den.
 - **En vej i sting:**
Sy på postkort. Medbring evt. postkort el.lign. og rester af broderigarn.
 - **Mini pilgrimsvandring:**
Inge-Lise Lollike vil lede en meditatív vandretur i lokalområdet. Turen er på 2-3 km.
- Kaffe**
- 15.00** **”At sætte spor – en leg med drivtømmer, glas, sten og ord”**
Med udgangspunkt i sin billedkunst og digtning giver hjemmesygeplejerske **Rikke Breindahl Knudsen** et indblik i stævnets tema.
- 16.30** Tak for i dag